

Juli - december 2021



Khios (Chios) - den blåsiga ön

N 38° 23' 290" E 026° 08' 357"

2021-07-14 Khios, Grekland

Nu är vi på ön Khios, ca 100 sjömil norr om vår vinterhamn Leros. Här blåser det! Oj vad det blåser nordliga vindar och ovanligt länge också. Vi har varit här i över en vecka nu och hoppas komma vidare till helgen, nu mer väster ut.

Vi passerade öar vi tidigare besökt på vägen hit: Lipso, Patmos och Ikaria. Lika trevliga som förra sommaren. Något som var nytt var den fina tonfisk vi fick upp en dag. Den vägde 4,5 kg och räckte till många middagar. Den sista var på gravad tonfisk, vilket var riktigt gott.

Khios är en rätt stor ö, jämfört med de små öar vi besökte på vägen hit. Här bor ca 60.000 invånare och nära hälften i den stora stad vi nu finns i på öns östra sida. Ett myllrande folkliv på gatorna men tomma restauranger. Turisterna har inte kommit tillbaka, bland annat får inga resenärer från Turkiet komma hit. Vi är så nära Turkiet att telefonen hela tiden kopplar upp sig mot Turkiet, vi har många SMS med omväxlande "Välkommen till Turkiet" och Välkommen till Grekland". Vi förstår att det brukar vara många turister från Turkiet här.

Det var en noggrann kontroll av PCR-test och vaccinationsbevis på väg till Grekland. Bevisen kontrollerades på flygplatserna vi passerade på väg till Athen, och även på inrikesflyget ut till Leros. Men när vi seglar mellan öarna är det ingen som frågar efter vaccination, men vi följer naturligtvis gängse Covid-19-regler vilket för det mesta är att hålla avstånd, tvätta händerna och använda munskydd.



Psara - mitt i Egeiska havet

N 38° 32' 340" E 025° 34' 210"

2021-07-23 Psara, Grekland

Vi har besökt den lilla bergiga ön Psara mitt i Egeiska havet. Vi kom hit med en god seglingsvind från Khios och lämnade med god seglingsvind mot Alonisos. Ovanligt i dessa trakter då vi seglade mot NV och den rådande vinden är motvind. Men dessa dagar fick vi en sydlig vind så det blev en lättseglad passage.

Psara är känt för ett fint kloster, fina stränder och inblandning i frihetskriget 1821-1829. Veckan efter vi var där skulle man ha en fest för att fira 200 år sen frihetskriget startade. Här bor lite drygt 400 personer och huvudsaklig sysselsättning är fiske. Ön är torr, här växer nästan ingenting, men getterna hittar något att tugga på. Och här, som på många andra ställen i Grekland, finns statyer av kända personer. Mannen på bilden till höger ser ut att le lite när han får kvinnligt sällskap.



Arbetsvecka på Alonissos

N 39° 08' 968" E 023° 52' 526"

2021-07-30 Alonissos, Grekland

Här på Alonissos har vi varit en vecka då vi förnyat matförråden och arbetat på underhåll av båten. Vi har lackat teakdetaljer på båten och rengjort wincharna ordentligt. Det sista går utmärkt att göra samtidigt som man tittar på OS på TV! Vi får hoppas att matchen slutade bra för Sverige så winchen blev ihopsatt på rätt sätt... Fördelen med arbetsvecka när båten ligger i vattnet är att man inte har långt till svalkan i vattnet!

Alonissos ligger rakt norr om Aten, ca 140 km fågelvägen. Vi har alltså seglat över Egeiska havet och kommit närmare fastlands-Grekland. Här är mer växtlighet på öarna och antalet chartersegelare är också fler. Men än får vi alla plats.

Om någon dag när alla arbeten är klara kommer vi segla söder ut, mot Aten.



Det brinner i Grekland

N 38° 27' 905" E 023° 35' 536"

2021-08-05 Chalkis, Evia, Grekland

Vi börjar närma oss Aten och vi är mitt inne i röken från olika skogsbränder. Det är inte bara den stora branden i närheten av Aten som gör sikten dålig och genererar nedfall, det finns också många mindre bränder. Vi har de senaste dagarna delat seglingsvatten med "skopa-upp-vatten-flygplan". Planen är rätt små och kommer tyst ner på vattnet där de fyller tankarna. Sen lyfter de med ett vrål och flyger bort mot elden. Det är tur i oturen att Grekland är omgärdat av så mycket vatten.

Hela båten, både utvändigt och invändigt, är täckt av små vita och svarta sotflakor. Nedfallet sätter sig på allt och t ex restaurangägare i området har ett stort dilemma: Om de skall ha stängda restauranger måste de kontrollera att de som äter där är vaccinerade. Om de har dörrar, fönster och kanske även tak öppna blir restaurangen snart täckt med nedfallet. Oftast väljer de att ha öppet och ge personalen borstar, så det är ett evigt borstande.

I dag kom det lite vind för första gången på länge och vi ser att solen tittar fram och dimman skingras lite. Vinden innebär också att hettan minskar, vi tackar extra för detta då de 42° som det varit de senaste dagarna är på tok för varmt. Det är rätt märkligt, nu tycker vi 32° är helt OK, tidigare var detta för varmt!



Kea: Fin liten stad uppe i bergen

N 37° 40' 109" E 024° 19' 231"

2021-08-10 Kea, Grekland

Nu har bränderna släckts, värmen avtagit och röken försvunnit. Vi har besökt vår första ö i Cykladerna: Kea. En fin ö med taggiga berg, intressanta bergformationer längs kusten och dalar med bördig jord och odlingar. Det finns också en stad uppe i bergen. Det är vanligt att öarna har en stad "gömd" högt upp i bergen, en stad som är lättare att försvara än bosättningar nere vid vattnet. Ofta är städerna omgärdade av murar med olika försvarsanläggningar. Keas stad uppe i bergen är en kvarts bussresa från byn vid vattnet, en slingrande väg som pekar rakt upp i skyn! Väl där uppe hittade vi en väl bevarad liten stad med trånga gränder, färgglada små hus som ofta hade balkongen/uterummet byggt över gränden. Många hus var fint underhållna, andra behövde lite kärlek, omtanke och färg!

Vi slog oss ner på en restaurang för lunch och servitören berättade att den ägs av en svensk. Men maten var mycket grekisk. Och god.

Vi hoppas kunna besöka fler av Cykladernas öar om ett tag, men först skall vi till Pireus och Aten.



Aten i sommarvimlet

N 37° 56' 307" E 023° 38' 973"

2021-08-20 Pireus och Aten, Grekland

I år seglade vi till Aten (eller närmare bestämt till Marina Zea i hamnstaden Pireus). Här träffade vi även i år Lisas farbror med fru. Härligt att se dem igen, lika spänstiga som förra året!

Förutom att umgås med släkten, strosade vi i Aten och upplevde staden igen. Aten är så unik med att ha lämningar från forntid mitt i den moderna bebyggelsen. När man går genom staden så stöter man helt plötsligt på en gammal kyrka, en antik byggnad eller ett museum. Vi var på flera ställen vi tidigare besökt, men också några nya: Akropolis museum, utsiktsberget Filopappou och de gamla delarna av Pireus. Och så hittade vi ett IKEA i Pireus - med sill och annan god svensk mat!

Runt Aten brinner det fortfarande, dagen efter vi hade tvättat båten ren från tidigare nedfall så började det brinna i närheten igen. Även om temperaturen har gått ner till mer normala nivåer, är det mycket torrt i skog och mark. Igen kunde vi följa brandbekämpning på TV och höra flygplan och helikoptrar i närheten.



Ötippat: Antika lämningar på Despotiko

N 36° 58' 349" E 025° 01' 566"

2021-09-01 Despotiko, Grekland

När vi kom inseglande till ankringen vid den lilla ön Despotiko blev vi förvånade: framför oss låg antika lämningar, något vi inte känt till. Straxt norr härom (28 nm eller ca 50 km), på ön Delos, finns många lämningar och hela ön är som ett museum. Guideböckerna skriver spaltmeter om Delos men nämner inte Despotiko med ett ord. Nåväl, platsen på Despotiko håller på att grävas ut, ställas i ordning och göras tillgänglig för besökare. Det går båtturer dit, men utan guide vet vi inte så mycket om platsen, fast lite har vi läst oss till på internet. Templet tror man är från 700-talet och tillägnad gudarna Apollo, Artemis och Hestia. Några arkeologer tror denna plats var lika viktig som Delos och när man kommit längre i utgrävningarna och undersökningarna får vi säkert höra talas mer om denna plats. Här kan du läsa mer om Despotiko: [1. 2.](#)

Vi seglar vidare och upptäcker (för oss) nya delar av Grekland!



Medeltida stad och välkänt vin

N 36° 41' 007" E 023° 02' 365"

2021-09-15 Monemvasia, Grekland

Vi har seglat från Cykladerna och anlänt till den stora ön Peloponnesos med den lilla ön Monemvasia. Här finns en gammal medeltida stad bevarad som har moderniserats utan att det syns. I dag finns butiker, restauranger och hotell i den del av den gamla staden som tidigare var platsen för hantverkare, handlare, sjömän och "vanligt folk". Det går en gångväg som slingrar sig fram längs klippan till den övre staden där adeln bodde och här finns också kyrkan Agia Sofia. I den övre staden är husen inte lika bevarade, men man kan ana dess storlek. Kyrkan är fortfarande i fint skick. Det är fantasieggande att gå runt i de gamla gränderna, titta in i husen och uppleva atmosfären.

Från Monemvasia skeppades också tidigare ett sött rödvin som fick namn efter orten - uttalat på det sätt som frankerna en gång kallades den: Malvasia. Östra medelhavet är känt för sitt söta röda vin, som höll för att fraktas till kunder längre bort i Medelhavet. Malvasia är ett av de mer kända varumärkena, men vi har stött på fler.



Det var här det började...

N 37° 38' 886" E 021° 19' 089"

2021-10-01 Katakolon, Grekland

Vi är nu i nord västra Peloponnesos och från hamnen i Katakolon är det inte långt till Olympia. Det var här de Olympiska spelen startade, år 776 f. kr. Det var då ett panhelleniskt spel, dvs alla fria män födda i dåvarande Grekland kunde delta i spelen som hölls vart fjärde år. Olympia var en religiös mötesplats tillägnad guden Zeus och en del av platsen var för atleterna: tävlingsbanor, träningsanläggningar och sovplatser. 393 e. kr. hölls det sista spelet i Olympia, då hade spelen hållit på i nästan 1200 år utan avbrott! Anledningen till att spelen upphörde var att den religiösa kulten förbjöds och då lades även spelen ner.

Orten Olympia började förstöras på 400-talet och en stor jordbävning några århundraden senare förstörde resten. Först på 1800-talet började platsen att återupptäckas och i dag är en hel del restaurerats och annat iordningsställt så man kan titta på området - som är stort!

Sven-Gösta står i begrepp att svinga en diskus på den stora idrottsplanen och Lisa tittar fram bakom pelarna vid huset som var träningsanläggning för dåtidens sporter: brottning, boxning, längdhopp och höjdhopp. Löpning, diskus och spjutkastning tränades vid en bana bredvid.



Ithaca i Joniska havet

N 38° 22' 015" E 020° 43' 084"

2021-10-10 Ithaca, Grekland

Det har blivit höst även i Grekland, åskovädren kommer som på pärlband. Vi ligger still och väntar ut regnen och seglar till nästa ö eller tar en tur runt den ö vi besöker. Just nu är vi på Ithaca som är en liten ö med ca 3.000 invånare. Här är inte många turister - förutom seglare. Vi ligger i den populära hamnen Vathy där fler än 100 segel- och motorbåtar sökt skydd för den sydliga vinden. Restaurangerna längs kajerna är glada - många munnar att mätta, vi som inte bokade bord fick leta innan vi fann ett ledigt bord.

I Odyssén (skriven av Homeros) sägs ön Ithaca vara Odysseus hem, men öns topografi stämmer inte med beskrivningen i Odyssén. Många forskare (och ö-bor) är bergfast övertygade om att den ö vi besökte är Odysseus Ithaca och vi såg utställningar som förklarar varför. I vilket fall är det en trevlig ö att besöka!



Höst även i Grekland

N 38° 21' 621" E 021° 25' 033"

2021-10-28 Messolonghi, Grekland

Hösten kom tidigt i år, säger grekerna. Det är blåsigt, regnigt och kallt. Nåja, greklands kallt, inte göteborgskallt. Det är dags att göra klart för vintervila och planera för nästa sommar.

Traktorn backade in Randivåg på en bra plats, vi tömde, polerade, täckte, tvättade, packade och for hem.

Men innan vi var klara firade Grekland "Ochi day" (Nej-dagen). Den 28 oktober 1940 sa General Metaxas nej till Benito Mussolini när han ansåg att Grekland skulle kapitulera (andra världskriget). Dagen firas sedan dess med parader och att allmänna byggnader dekorerats med flaggor. Vi tittade på paraden i Messolonghi, det var skolelever från första till högsta klass som deltog i paraden tillsammans med minst tre paradorquestrar och några militärer hemvärnsmän. Med anledning av pandemin var arrangemanget rätt litet, men i år firade man. Förra året var allt inställt.

Nu planerar vi för fortsatt segling västerut nästa år.



Vi önska en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2022!