

Juli - december 2020



Njuter av vin från Cypern

N 34° 39' 894" E 033° 02' 420"

2020-07-16 Limassol, Cypern

I västra delen av Cypern odlas vindruvor och produceras vin. Det har man gjort här i minst 5 000 år med gott resultat. Mest känt är det söta dessertvinet Commandaria, uppkallat efter Johanniterordens högkvarter på ön. De producerade ett vin som blev vida känt och var omskrivet redan 700 f.kr. Commandaria tillverkas av den blå druven mavro och den gröna xynisteri och vinet är i dag ursprungsskyddat.

På Cypern tillverkas också rött-, vitt- och rosévin. Vi har varit på några vingårdar och provat olika sorters vin. Då turismen inte kommit igång än, var vi ensamma på vinprovningarna och personalen var glada att det kom någon som ville prova. Vi köpte med oss några flaskor till båten. Vi hittade en lunchrestaurang som hade en "vinodling" som tak! Passande i dessa trakter!

Nu lämnar vi Cypern och seglar vidare till Grekland! Vi siktar på en ö som ligger tämligen nära Turkiet, ett par dagars segling härifrån, Kastellorizo. Vi får se om vindarna tar oss dit eller om vi hamnar någon annan stans.



Grekland - ett stenkast från Turkiet

N 36° 09' 031" E 029° 35' 902"

2020-07-20 Kastellorizo, Grekland

Vi ringde i förväg för att fråga om det var OK för oss att komma till Kastellorizo, den närmaste grekiska ön. "Ni är välkomna", var svaret från Port Police. Men fullt så enkelt var det inte. Seglingen från Cypern tog 1,5 dygn, mestadels motorgång men några timmar segling i rätt hårda vindar. Vi anlände mitt i natten och ankrade i lä för vågor och vind och nästa morgon tog vi dingens in till hamnen för att klarera in. Port Police sa "Välkomna", tullen lika så, men när vi kom till passpolisen meddelade de att "Vi släpper inte in svenskar i Grekland". Vi berättade var vi varit den senaste tiden och fick sen besked att åka tillbaka till båten för att återkomma två timmar senare. När vi återkom hade övriga instanser på ön talat passpolisen till rätta och vi blev insläppta i Grekland.

Vi firade med en lunch på en av de fina små restaurangerna på kajkanten, tittade på de stora sköldpaddor som simmade längs med kajen (för att tigga mat?), kilade in i de små gränderna och spanade ut över Turkiet som endast är ett stenkast bort (bergen i mitten på bilden till höger). Nu skall vi upptäcka Grekland!



Rhodos - medeltiden mitt i marinan

N 36° 27' 050" E 028° 13' 626"

2020-08-01 Rhodos, Grekland

Vi kom till Rhodos för en vecka sedan och har hunnit titta på Rhodos stad och ö. Randivåg ligger mitt i den medeltida gamla staden, ett stenkast från den fantastiska borgen. Vi är ännu närmare fundamenten till "Kolossen på Rhodos" som (enligt historien) hade ena foten ca 50 meter från Randivåg. "Kolossen" var en staty av den grekiska guden Helios som stod här mellan 280 och 226 f.kr då den förstördes i en jordbävning. Statyn var 30 m hög!

Vi har hyrt bil och rört oss runt ön, och här finns mycket att titta på. Överallt finns minnen från de som tidigare levde här. De tidiga spåren är från 900 f.kr med många lämningar från tider efter det. Under medeltiden var riddarna här (som på många ställen runt Medelhavet) och de har bott på många ställen på ön, t ex i Rhodos stad men även Lindos (som bilden till höger är ifrån). Att många av byggnaderna på ön har varit använda under århundraden sen de byggdes, gör att de står kvar än i dag. Jordbävningar och krig har dock förstört en del.

Nu har vi sett det vi vill se här och det har varit tacksamt att kunna göra det utan den mängd av turister som normalt är här. Nästa ö blir Symi.



Symi - ön med de färgglada husen

N 36° 36' 942" E 027° 51' 433"

2020-08-08 Symi, Grekland

Symi är en liten ö med många fina vikar för bad och för segelbåtar. Vi ligger ankrade i viken Pedi, landvägen ca 3 km från den största byn på ön. Förutom vägen som förbinder Pedi och Symi by, finns här två vägar till; en väg på 3 km som sammanlänkar Symi by och byn Niborio och en väg som går från Symi by till Panormitis by i söder, 15 km bort. 2.500 personer bor här på ön, på 1800-talet var invånarantalet upp mot 25.000. Tidigare levde man på att dyka efter natursvamp. I dag är det turister som står för inkomsterna.

I Pedi finns ett 100-tal hus nere vid vattnet, ungefär lika många en bit från vattnet, två restauranger, en kiosk, en matbutik, några stränder och en handfull båtar ankrade i viken. Något som konfunderar oss är att kajerna är någon cm över vattenytan, ibland inte ens det. Undrar om de byggde kajer och hus så nära vattnet eller om det är vattenhöjning som gjort att vattnet nu ofta går långt upp på kajen? Vi såg samma sak i Kastellorizo.

Typiskt för Symi är de runda små fönstren på husfasaderna som fungerar som ett slags ventilationssystem.



Nisyros - vulkanön

N 36° 37' 240" E 027° 10' 440"

2020-08-10 Palon, Nisyros, Grekland

Vi lämnade Symi en dag då vinden var relativt svag. Att segla som vi gör - från söder mot nordost - i juli/augusti innebär att segla mot vinden. Därför försöker vi välja dagar där vinden kommer mer från väst eller öst (vilket är sällan) eller så väljer vi att flytta på oss när det är svaga vindar då vi kan gå för motor mot vinden (händer lite oftare). Vi gick för motor större delen av de 7 timmar det tog att komma till Nisyros. Vi kom fram i lungt väder och kunde förtöja vid en kaj med akterankaret i mitten av den lilla hamnen.

Nisyros (Nisiros) är en liten vulkan-ö. På lite avstånd ser man att hela ön är en enda stor krater och när man åker upp och tittar ner i kratern ser man flera små kratrar, den senaste aktiv för ca 150 000 år sedan. Fortfarande ryker det svavel från värmen ca tre km ner i jordskorpan. Många kommer till Nisyros för en dagsutflykt från Kos, seglarna stannar något längre och några har semester på ett av de små hotellen. Den största byn ligger nere vid vattnet, några andra fina byar finns uppe runt kratern. De flesta husen är vackert vit- och blåmålade. Det är inte många turister på denna lilla ö (950 invånare och det tar ca 30 minuter att åka från marinan i norr till badplatsen i söder). Vi gav oss iväg från Nisyros när vinden skulle öka och blåsa rakt in i hamnen.



Kos - turistön med många stränder

N 36° 53' 716" E 027° 17' 380"

2020-08-15 Kos stad, Kos, Grekland

På Kos firade vi 10 år som långseglare. Det var värt en flaska med sprudlande innehåll - och hur otroligt det än låter så har vi fortfarande upptäckarglädjen i behåll och nyfikenheten för nya kulturer kvar!

Kos är en turistisk ö, här har vi sett fler turister än på någon av de andra öarna i Medelhavet. Ändå säger befolkningen att de saknar ca 70 % av turisterna. På Kos finns många fina stränder och många olika områden där turister kan sola och bada. Inne i Kos stad finns en fin gammal hamn (Mandraki) som ligger precis vid den gamla borgen - som tyvärr inte är öppen för besök. På Kos finns också en marina som är full av chartersegelbåtar som inte är ute med turister. Vi fick plats i den gamla hamnen, i marinan fanns ingen ledig plats, alla chartersegelbåtarna är hemma.



Kos Mandraki - ankarproblem

N 36° 53' 716" E 027° 17' 380"

2020-08-18 Kos stad, Kos, Grekland

Vi fick ankra när vi kom in till Kos Mandraki, vi valde att lägga oss med fören inåt och ankaret i aktern (som vi gör vid öarna i Bohuslän). En dag skulle en båt lägga till i hamnen och körde fram och tillbaka för att hitta en lämplig vinkel för att backa in. När båten svängde runt, runt i hamnen fick den med sig vår ankartamp och tampen slets av. Ankaret blev kvar på botten! Rätt så irriterade kunde vi lägga fast i en grannbåt under tiden vi letade fram ett nytt ankare och rodde ut med dingien och la i det nya ankaret. När båten, som hade av vår ankartamp, lagt till, fick vi pengar av kaptenen till ett nytt ankare. Men var hittar man ett bra ankare här?

Nåväl, nästa morgon kom kaptenen på olycksbåten med en dykare som genast började leta. Han följde våra anvisningar, "lite mer till vänster", "nej, längre ut", "kolla borta vid bojen", "nej inte där, det är grannens ankare". Det tog lång tid, men till sist hittade dykaren vårt ankare! Sven-Gösta rodde ut och plockade upp det, kaptenen fick tillbaks sina pengar och dykaren fick betalt av kaptenen. Dessutom blev hamnen av med "skräp" på botten.

Vår ankartamp blev 15 meter kortare och vi fick en extra tamp på 12 meter. Vi fick en slant av kaptenen för den förlorade tampen.



Athen

N 36° 53' 716" E 027° 17' 380"

2020-08-22 Kos stad, Kos, Grekland

Vi lämnade Randivåg i Kos och flög till Athen för att hälsa på Lisas farbror Sigurd som var där över sommaren. Han hade rest från USA för att tillbringa sommaren i Grekland med sin fru Mila som tidigare bott i Athen. Genom Sigurd och Mila fick vi en fin introduktion till Athen, såg både de vanliga sevärdheterna men också det som bara de som bor i stan känner till.

Vi strosade runt i centrum av staden, tittade på alla antika byggnader som finns mitt bland nyare bebyggelse, klättrade upp på Akropolis, badade i havet, vandrade längs kajerna i Pireus och mycket mer. Athen är en trivsamt stad, och så här utan alla de turister som i vanliga fall är här, var stan riktigt rofylld!



Här föddes Pytagoras

N 37° 41' 25" E 026° 56' 96"

2020-09-05 Pythagorio, Samos, Grekland

Vi kom till Pythagorio på Samos södra kust den 1 september. Det fina slottet/fortet som byggdes av Lykourgos Logothetis 1824 ligger fint vid hamninloppet. På kajen inne i hamnen finns statyn av stans mest kända invånare - Pythagora, matematikern och filosofen, han med Pythagoras sats ni vet "kvadraten på hypotenusan är lika med kvadraterna på kateterna". Pythagora står mitt i en rätvinklig triangel och håller även en triangel i handen. Denna man levde mellan 570 f kr och 495 f kr. Dessutom har vi lärt oss att det inte var han som kom på satsen ovan, och inte heller han som benämnde den Pythagoras sats, det förstnämnda var känt av många sedan länge och det sistnämnda var ett påfund av hans lärjungar. Byn har tagit namnet efter filosofen och matematikern i modern tid.

Här låg vi för ankars ett tag och sen inne i den överfulla hamnen när vinden började vina. Vi körde också runt på ön och tittade på naturen och upptäckte små smala vägar inne i byarna. Men vi slapp uttrycket "grek-strajpad", dvs repor längs sidan på bilen när man kört in i något.



Ikaros, Dionysos och varma källor

N 37° 36' 933" E 026° 17' 855"

2020-09-11 Ikaria, Grekland

Ikaria är ön där Ikaros störtade och vinguden Dionysos föddes, allt enligt legenden. Ikaros (som flydde från Kreta med hjälp av vingar gjorda av fjädrar och vax) sägs ha flugit för nära solen och störtade i havet utanför denna ö. Men vår pilotbok tror att fjädrarna blåste av vingarna när han kom till denna ö, här blåser det mer eller mindre jämt!

Dionysos - vinguden - sägs vara född på ön och det märks i alla festligheter som alla byar ordnar varje sommar (panigyria), dock inte i år. Själva ön är mycket bergig och har slingrande vägar som tar oss runt ön. Chauffören var trött i armarna efter körturen!

Här finns också varma, radioaktiva saltvattenkällor som håller temperaturer mellan 33 och 55 grader. Dessa källor sägs vara bra för det mesta, t ex artros. Sven-Gösta låg i den varma bassängen i hamnen varje kväll och hoppas nu på att slippa knäoperation!

Just nu är fikonen mogna och vi gick på fikonjakt när vi körde runt Ikaria. Många träd står övergivna och vi passade på att plocka några stycken fikon. Goda!



Bläckfiskar och svampar på Kalymnos

N 37° 02' 695" E 026° 56' 683"

2020-09-19 Emporio, Kalymnos, Grekland

Emporio på norra Kalymnos är en skyddad ankringsvik med bojar som tavernorna i land har lagt ut. Vår boj tillhörde restaurangen To Kyma och dit ställde vi också kosan för en trevlig middag. Fisk och skaldjur står så klart på menyn, vid grillen har man hängt upp dagens fångst av bläckfisk, färdig att anrätta!

Kalymnos var tidigare centrum för fiske av natursvamp. Svamparna växer på 15-50 meters djup och dykarna skär av svampen med kniv och tar med till ytan där svampen renas och senare säljs. Det var tufft att vara svampdykare i en tid då man inte visste lika mycket om dykning och vad dykare på den tiden kunde råka ut för i form av fysiska problem. I dag dyker man inte längre efter svamp runt Kalymnos, men svampen finns fortfarande att köpa.

I dag är Kalymnos mer känt för sina höga berg, hit kommer bergsklättrare och de som gillar att vandra i bergen. Men i år är det många klättrare och vandrare som uteblir, vi hörde om researrangörer som avbokar alla förbokade hotellrum då det inte går att ta sig till Grekland. "Vi får vara glada att vi är friska", sa servitrisen på To Kyma. "Här på Kalymnos har vi ingen Covid-19. Vi hoppas turisterna kommer tillbaka nästa år."



Patmos - den religiösa ön

N 37° 18' 182" E 026° 33' 729"

2020-09-30 Patmos, Grekland

Patmos är en speciell ö så då den anses vara en av kristendomens heliga platser. Här finns många kloster med magnifik utsikt över havet. Störst är klostret Agios Ioannis, grundat 1088, som också är en fästning som har försvarat Patmos i flera århundranden. Klostret har i dag 99 celler och 10 små kapell och här finns också ett stort bibliotek som är ett av de viktigaste för den grekisk ortodoxa kyrkan. Påskfirandet i klostret är väldigt speciellt och denna ceremoni hålls endast på fyra religiösa centra: Jerusalem, Rom, Istanbul och Patmos.

I en grotta straxt utanför Agios Ioannis sägs Uppenbarelseboken i bibeln vara skriven. I grottan bodde eremiten Johannes, ca 100 e.kr och han fick en uppenbarelse som han skrev ner.

Hela ön präglas självklart av all historia och alla kloster som är i bruk än i dag. Men ön har även annat för besökare, fina vikar, vackra städer och byar, trevliga restauranger och ett stilla vardagsliv.

Vi stannar några dagar på denna ö och insuper atmosfären och tittar på alla sevärdheter. Sen lättar vi ankar och seglar vidare till nästa ö. Här finns många!



Leros - vinterplats

N 37° 11' 052" E 026° 47' 796"

2020-10-15 Leros, Grekland

Nu börjar hösten komma även här i Medelhavet och vi tar upp Randivåg på land över vintern. Vi har tagit upp båten på Leros och här finns tre båtupptagningar och mycket servicekunnig personal. Både vi och Randivåg kan behöva lite vila efter ett rätt tufft seglingsår. Solen sken när vi lämnade Leros för Göteborg men det kommer snart en vår igen och vi kan fortsätta seglingen.

Jordbävningen mellan Grekland och Turkiet den 30 oktober norr om Samos orsakade ingen skada på Leros. Skalvet var ca 40 nm från båtupptagningen och där kändes skalvet, men båtarna stod stadigt på land. Det var en båt på väg upp ur vattnet när skalvet kom och det påverkade inte arbetet!



Vi önskar alla en God Jul och Gott nytt år!

N 37° 11' 052" E 026° 47' 796"

2020-12-16 Leros, Grekland

Randivåg och tomtarna finns på Leros i Grekland medan besättningen är i Sverige.

Vi är nog alla glada över att pandemiåret 2020 går mot sitt slut och vi ser alla fram emot ett förhoppningsfullt ljusare 2021! Var ni än är, ta hand om er och håll ut!