

## Juli - december 2012

---



### Här visslar man gärna

2012-07-04 San Sebastian, Gomera

På La Gomera visslar man ofta. Det beror på att det sedan lång tid tillbaka finns ett visselspråk på ön, Silbo. Språket skapades av ursprungsbefolkningen och har senare anpassats till spanska. Det användes för att kommunicera över de många djupa dalar som finns på ön innan kommunikationerna byggdes ut. Silbo har vissa likheter med morsealfabetet, det bygger på grundelement med fyra vokaler och fyra konsonanter som är kod för bokstäver, stavelser och speciella ljud. Grundelementen blir till visslingar med olika tonhöjd och styrka och på så sätt bygger man upp meningar.

Silbo höll på att försvinna i glömska innan det infördes i skolan i början av 2000-talet. I dag kan Silbo användas som ett "hemligt språk" mellan barn och ungdomar, dagens vuxna lärde sig inte språket. I dag hör man det distinkta ljudet av Silbo i det vardagliga livet på ön, här visslar ungdomarna hellre än skriker till varandra om de är en bit bort.

Nu är man noga med att Silbo förs vidare och man uppmuntrar ungdomarna att använda språket. Vi var åskådare till en tävling, det var fyra lag som tävlade, två ungdomar i varje lag. En av dem stod på en scen och den andra ett femtiotal meter ute i publiken. Personen på scenen drog en lapp där det stod en mening han eller hon skulle visa. Det kunde t ex stå: Du går in i matbutiken vid torget och köper två liter mjöl, ett paket smör och två bananer. Kompisen nere i publiken skulle sen säga på spanska vad som han eller hon på scenen vislat. Ett av lagen var helt suveränt, tjejen som stod i publiken kunde exakt säga vad kompisen vislat! De andra lagen hade lite svårare att höra vad som vislades. En mycket intressant uppvisning!



### Ny hamn på södra Gomera

2012-07-12 Vueltas, Gomera

Nu har vi flyttat oss till den södra delen av La Gomera, till hamnen Vueltas som ligger vid dalen Valle Gran Rey. Här ankrar man, vi ligger i lä av ett högt berg så det är ingen vind, men det går in en dyning i ankringsviken. Ibland rullar båten mer, ibland mindre! Temperaturen i vattnet är härlig, kring 22-23 grader, det svalkar lite när man kastar sig i. Temperaturen i luften är kring 30.35 grader och 25 på natten, det har varit ovanligt varmt några veckor och det har börjat brinna på det torra Kanarieöarna. Bränderna har gjort stor skada på Teneriffa, La Palma och La Gomera. Inga människor har skadats men stora markytor har blivit avbrända och likaså hus och bilar.

Vi ägnar dagarna åt sol och bad, men även promenader i dalen. En dag hyrde vi bil och körde upp på ön för att gå i "solskyddad" terräng, i skogen. Där var det svalt så det gick bra att vandra länge. Enligt guideboken skulle vår tur ta 2 tim och 15 minuter. Vi gick i ca 7 timmar...



### Fiesta del Carmen

2012-07-20 Vueltas, Gomera

Häromdagen firade vi Fiesta del Carmen (sjömannens skyddshelgon). Firandet pågick i flera dagar med både religiösa och profana inslag. På första dagen togs statyn av Carmen ut ur kyrkan och en sjungande och dansande folkmassa förde Carmen ner till vattnet där en fiskebåt stod redo för att ta ombord statyn. Sen följde hela byns fiskebåtar, fritidsbåtar och även vi med Carmen på en tur på havet. Båtarna färdades i konvoj ca 3 nm (ca 6 km) längs kusten och tillbaka till hamnen (det tog ca 2 timmar). Vi åkte i vår uppblåsbara dinghy och

## Randivåg 2012

var helt genomblöta efter några minuter!. När Carmen kom iland fördes hon runt byn (den dansande och sjungande folkmassan var med hela tiden) och sen blev hon välsignad i kyrkan. Nu startade det mer profana firandet: musikunderhållning, stånd som sålde dricka, varmkorv och smycken, dans och fyrverkeri. Denna del av firandet höll på i två nätter, startade kl 23 och slutade kl 05. Musiken och alla högtalare var riktade ut mot ankringsplatsen och ljudet fortplantade sig längs den höga klippan. Det var lite svårt att sova!

I dag har vi haft besök av hammarhajar och delfiner vid ankringen! Det var 4 ca 2 meter långa hajar som cirklade runt båtarna i flera timmar. När vi hoppade i vattnet för att svalka av oss höll vi oss nära stegen! Delfinerna simmade runt i viken och letade efter mat (vi såg det på hur de slog med stjärtfenorna), de var inte kvar så länge i viken.



### Äntligen framme!

2012-08-05 Tazacorte, La Palma

Nu är vi på vår sjunde Kanarieö, La Palma. Detta är en grön ö, även detta torra år. Här växer både skog och grödor och det finns säkert en miljon bananplantor på ön! Och runt så gott som alla vägar växer det dill! Lite otippat då dill är svårt att få tag i på Kanarieöarna, inte ens torkad dill finns att köpa på de övriga öarna. Men här finns dill i butikerna, både färsk och torkad.

Vi seglade hit för några dagar sedan, en segling som tog ca 9 timmar från Gomera i bidevind, 10 m/s, i rätt hög sjö. Det kändes rätt skönt att komma in i den lugna marinan och bli hänvisad en plats av hamnpersonalen. Vi har hunnit med både bussturer och bilturer på ön och vi tycker det är en vänlig ö. Här finns ännu inte så mycket turister så priser i butiker och på restauranger är längre än på de andra Kanarieöarna. Här blir vi ett tag, skall greja lite med båten och upptäcka mer av ön.



### Kvar på La Palma

2012-08-22 Tazacorte, La Palma

Bilden ovan är från marinan i Tazacorte (Randivåg är båten till höger i bilden).

I marinen finns en web-kamera. Om ni går till länken nedan så ser ni hur det ser ut i hamnen.

**[Marina Tazacorte hemsida](#)**



### Malvasiavin

2012-09-03 Tazacorte, La Palma

På La Palma har man odlat vin sen spanjorerna kom till ön på 1400-talet. Man började exportera vin och på 1500-talet blev vin från La Palma, speciellt malvasiavinet, populärt i England och i dess kolonier. Än i dag görs vin på malvasiadruvan och nu under augusti - september skördas druvorna på de små odlingslotterna i södra delen av ön. Vinet görs enligt gamla metoder och fortfarande får vinodlarna uppskattning i form av priser i vintävlingar. I dag säljs vinet till största delen på ön, exporten är liten. Vi provade ett prisbelönt vin på en lokal vingård härom dagen, ett gott, sött vin.

Man odlar även bordsvin på ön och smaken på dessa röda och vita viner är riktigt bra.



### På La Palmas topp

2012-09-13 Tazacorte, La Palma

Vi har varit uppe på La Palmas topp, Roque de las Muchasos (Grabbarnas kulle), över 2.400 meter högt. Det är inte en så stor prestation att komma hit, det går bilväg hela vägen upp! Vi passade på att åka ända upp till toppen (där bilden ovan är tagen) när vi var och besökte världens största optiska teleskop, **Gran Telescopio Canarias**. Spegeln är på 10,4 meter och då teleskopet är helt nytt är det även avancerat. Vi som EU medborgare är med och bekostar det, övriga sponsorer kommer från Spanien, Mexico och USA.

Vi fick också lära oss att Sverige är delägare i ett teleskop här, Nordic Optical Telescope, **NOT**, tillsammans med Norge, Danmark, Island och Finland (längst till vänster i bilden ovan). Sen har Kungliga vetenskapsakademien ett "**sol-teleskop**" här, står rätt långt till höger på bilden ovan. Sverige har en lång historia här, vi var faktiskt med som medansvariga redan när det första teleskopet invigdes 1985 (ett teleskop som flyttades från England).

Anledningen till att det just på La Palma finn så många teleskop (ett 25-tal) är att det är ett bra ljus här samt att det inte finns så många lampor som kan "förorena" luften, dvs det finns inga störande ljuskällor när forskarna skall undersöka natthimlen.



### Nu kan vi (snart) göra eget sötvatten

2012-09-23 Tazacorte, La Palma

Härom dagen kom det, paketet vi väntat på. Vi fick anlita grabbarna på tre båtar för att få lådan up på fördäck, men nu står den där! Vi hade beställt en Watermaker (en apparat som gör sötvatten av saltvatten) från Trinidad i Västindien. Vi kunde följa vilken väg den tog för att komma hit, först till USA (två platser), sen till Madrid och så till Teneriffa. Där var tullen lite krånglig (som vi hade hört att de kunde vara) och tyckte att en avsaltningsanläggning endast kunde importeras av en firma. Janet i marinakontoret fick jobba bra för att få transporten hit till marinan. Nu återstår endast att installera den...

Här är fortfarande väldigt varmt, temperaturen går inte under 23 grader, inte ens på natten. Det går bra att jobba på däck fram till 10, sen blir det för varmt. Då får det bli arbete under däck i stället. Vi har en lista med jobb som skall vara färdig inför höstens atlantsegling. Långsamt, långsamt betar vi av listan, men den fylls på med nya jobb lika fort!



### Göteborgskalaset x 4

2012-10-01 Tazacorte, La Palma

I Tazacorte har vi firat i snart en månad. Det är Fiestas San Miguel 2012 som nu håller på att avslutas. Starten var den 10 september och slutfesten är en 6 oktober. Vi har varit med vid några av evenemangen och det har varit roligt att delta. En dag tackade man skyddshelgonet San Miguel Arcangel för skörden med en parad och så lämnade man gåvor i form av mat och dryck i kyrkan. Efter det bjöd man på olika maträtter och vin utanför kyrkan. Folkvisor spelades på scenen och man dansade folkdanser.

En kväll såg vi på Caballos Fufos, karlar som "red" på hästar av papp. De dansade fram på gatorna under folkets jubel under tiden som den lokala musik-kåren spelade samma låt gång på gång. All biltrafik stod still i minst en timme och alla vrålade och sjöng. Senare på kvällen var det en konsert med ett band som spelade och sjöng engelska 70-tals låtar. Efter det, dans hela natten!

## Randivåg 2012



### Vulkanvandring

2012-10-09 Tazacorte, La Palma

Här på La Palma finns många vandringsleder. Vi har en bok och där finns 63 olika leder beskrivna - mellan 1,5 och 15 timmar långa. Vi har provat några av dem och härom dagen gick vi från byn Los Canarios ner till fyren på södra spetsen av La Palma. Vi hade fantastisk utsikt hela vägen ner till fyren. På vägen tittade vi också på två vulkaner där en hade utbrott så sent som 1971.

Nere vid fyren finns en anläggning som tillverkar salt ur havsvatten. Vi kunde se hur de pumpade upp saltvatten till de högst belägna bassängerna och efter hand som vattnet fördes till basänger längre ner på sluttningen blev det mer salt och mindre vatten. Till slut var endast saltet kvar. Det finaste saltet är det som flyter på ytan på bassängerna längst ner. Det tas om hand i solnedgången och packas i små påsar. Vi köpte en av dess påsar och har nu ett härligt salt ombord.



### Hamnfest

2012-10-28 Tazacorte, La Palma

I går hade vi hamnfest här i Tazacorte, alla som bodde i sina båtar var välkomna. Vi skulle ta med oss något att äta och dricka. Vi fick låna en lokal av marinan och där dukade vi upp mat och dryck. Det var många nationer representerade: UK, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Italien och så vi från Sverige. De flesta kom från Frankrike och det gjorde det lite svårt att kommunicera, fransmännen ville inte prata engelska och vår franska räckte inte till någon längre konversation. Flera musiker fanns bland besättningarna, Roberto en italienare (som samma dag kommit seglande från Madeira) spelade saxofon och Bernard från Belgien sjöng franska visor. Trots bristen på gemensamt språk hade vi mycket trevligt, all mat och dryck var mycket god!

Nu väntar vi på ovanligt mycket vind som skall komma på tisdag. Båtarna förbereds med fler tampar och allt löst stuvats undan. Det är mulet och det har regnat hela dagen i dag. Vi hoppas vädret inte blir alltför dåligt de kommande dagarna, vi är lite ovana vid blåst och regn!



### Vädret

2012-11-02 Tazacorte, La Palma

Vi har väntat och väntat på vinden som skulle komma från väster och blåsa över La Palma och oss i hamnen. Men ingen vind! Det sägs att det beror på att vi ligger i "skugga" när vinden kommer blåsande från väster och skall över den höga ön. Det blir då någon sorts vacuum här i hamnen och det är vindstilla. Övriga delar av ön har haft stora problem med vinden. Men vi har regn! Oj, vad det regnar! Det finns inte mycket att göra på La Palma i regnet, inga shoppingcenter att besöka, inte många museer (och de som finns är ofta utomhus), många vägar är inte farbara när regnet vräker ner och det går inte heller att vandra på ön - rasrisken är för stor. Vad återstår? Barer, restauranger och hotellrum! Vi tycker synd om alla turistande nordbor som tänkt sig en vecka med sol och bad.



### Bättre väder

2012-11-11 San Miguel, Tenerife

Härom dagen seglade vi de ca 90 sjömil till Tenerife. Det var en rätt stökig segling, ibland mycket vind och stora vågor, men det är inte ovanligt mellan öarna. Det mest irriterande var att när vi nästan var inne i hamnen, hade väl en timme kvar, så vände vinden. Vågorna kom i från alla håll och vi fick motvind. Det tog flera timmar att segla några sjömil. Men nu är vi i en trygg marina där båten kommer ligga i några veckor medan vi är i Göteborg.



### Förberedelser

2012-12-12 San Miguel, Tenerife

Väl tillbaka i båten efter en trevlig men hektisk period i Göteborg så börjar vi förbereda båten för långsegling. Då vi endast har seglat 450 sjömil det senaste året, behöver vi gå igenom båten innan vi ger oss av söder ut. Vi har gjort en lista med "att göra" som vi börjat ta tag i. På listan står saker som skall planeras, göras och inhandlas. Det senare är mest mat. Vi får se hur lång tid det tar innan vi är klara för avfärd mot Kap Verde. Vädret är rätt OK, sol med lite moln, mellan 20-25 grader på dagen och kring 18 på natten. Hamnen som var helt full med båtar då vi kom hit i mitten av november har numera flera lediga platser. Många har redan seglat vidare, många mot Västindien eller Brasilien.



### Bunkring

2012-12-21 San Miguel, Tenerife

Vi har bestämt oss för att stanna på Tenerife över jul. Det blåser motvind ner till Kap Verde så beslutet om att stanna här till vinden vänder var lätt att ta. Tiden ägnar vi åt att bunkra mat och andra förbrukningsvaror och att fixa det som står på "att-göra-listan".

Vi har handlat mat i fyra dagar och det var åtskilliga kassar med mat och andra varor som vi bar ner till båten. En del av detta syns på bilden ovan, främst står varorna från IKEA: julskinka, sill, ansjovis, pepparkakor, lussebullar, julkola och glögg. Bakom dessa varor finns: tonfisk, frystorkade middagar, mikro-middagar, korvburkar, konserverad majs, soppa, choklad, kex, flingor, toapapper, diskmedel m.m. Vi bunkrar för tre månaders förbrukning.



### Trevlig julhelg!

2012-12-23 San Miguel, Tenerife

Randivåg med tomtebesättning önskar GOD JUL och GOTT NYT ÅR.

För att se hela julkortet 2012- och läsa varför tomtarna tagit på sig flyvästarna - klick [här](#).