

Flaskpost från Randivåg

Stilla havet, juli – augusti 2017

Fiji



Juli

På söndagar var det gudstjänst kl. 10.00 på Fulaga och vi förväntades närvara. Vi var där i god tid, iklädda



Söndagar är lika med kyrkodagar. Här är Lisa, Ma och Joshua utanför kyrkan.

lång kjol och tröja med ärmor över axlarna (Lisa), långbyxor och vit skjorta (Sven-Gösta). Männerna har antingen långbyxor eller kjol och vit skjorta eller Bulaskjorta (en traditionell skjorta från Fiji). Högmässan hålls på lokal dialekt, så det är inte så mycket vi förstår, men vi kan lyssna på den vackra sången. Mitt i högmässan förväntas kaptenerna på respektive båt säga några ord. Sven-Gösta sa: My name is Seven and my wife Eight think it is nice here on Fulaga... Hela kyrkan tjöt av skratt. Fijianerna har svårt att säga Sven, så det blir *Seven* istället. På fredagens picknick var det någon som kom på att Sevens fru måste såklart heta *Eight*. Vilket alla i

kyrkan visste och tyckte var riktigt kul. Efter kyrkan gick vi hem till Ma och åt söndaglunch. Vi hade med oss en chokladkaka och lite lagad mat – som går att äta med fingrarna. Mas mormor hade lagat annan mat. Vi satt som vanligt på golvet och åt när de andra tittade på. På tisdagen var vi tillbaka i byn för att se på tillverkning av mattor. Husen har inga möbler – förutom sängar – alla sitter på vävda mattor på golvet. I byn tillverkade damerna mattor på tisdagar och vi fick se och pröva hur de gjorde. Inte så svårt, men för att mattan skall bli hållbar behöver man hålla hårt i mattan när man viker bladen över varandra. Vi tittade också på hur männen täljde trä, de är mycket kända för sina fina skålar och prydnadsföremål på Fulaga. Det



Ma lär Lisa att väva en matta av pandanusblad. Dessa mattor ligger på golvet i alla hus på Fulaga.



som inte säljs på ön åker till Suva för försäljning. Vi sa hej till Ma och Joshua och vandrade tillbaka till dinggen. Det hade kommit ett rally från NZ, ICA-rallyt och de 20 båtarna hade alla fått värdar, Ma hade fått nya gäster att vara värd för och vi valde att inte åka tillbaka till byn igen. Dock var vi kvar på Fulaga till den 10 juli, arbetade med underhåll och förbättringar, snorklade och umgicks med andra seglare.

När kvinnorna tillverkade mattor var männen i snickarboas och gjorde fina saker av trä, skålar och prydnadsföremål.

Vi fortsatte sen upp längs ö-kedjan och stannade till på de öar som har ett skyddat rev och seglade förbi andra. Efter Fulaga besökte vi följande öar i Lau group: Yagasa, Namuka, Komo, Lakeba och Vanua



På Namuka ställde alla barnen upp för fotografring utanför skolan.

Balavu. Alla öar lite olika och med olika specialiteter, träsnideri, kokosrepstillverkning, tryck på en sorts pergament och mycket annat.

När vi hade lämnat våra kavarötter till hövdingen i byn Nabukeru, Abraham, så frågade han om vi kunde åka ut och fiska med honom. Jo visst, sa vi. Så på eftermiddagen åkte Stuart från Time Bandit och Sven-Gösta iväg med Abraham, som visste var man fångade waho. Trots att de tillbringade ett par timmar i dingens fram och tillbaka över det bästa stället för att fånga waho, kom de tillbaka med en ynka liten fisk. Den stora fisken var någon annan stans den dagen!

Nu bar det av söder ut och Yasawa ligger i västra Fiji. Det är hit de flygburna besökarna åker. Här finns hotell, färjor, flygplan, restauranger och annat för turisterna. Öarna är fina men väldigt exploaterade jämfört med Lau-

group. Men visst trivdes vi med att kunna gå på restaurang då och då, inte behöva söka upp hövdingen för vattnen där vi ankrat och göra sevu-sevu och att

kunna umgås med andra seglare. I mitten av augusti seglade vi till den stora ön Viti Levu och marinan i Vuda på västsidan ön. Här träffade vi för första gången på länge ett par svenska segelbåtar och vi hade några trevliga kvällar ihop på den lokala restaurangen med besättningarna på Tina Princess och Atla.

Den 17 augusti lämnade vi Fiji och seglade mot staden Port Vila i nya landet Vanuatu.

Lisa och Sven-Gösta



Byhövdingen Abraham, Sven-Gösta och Stuart prövar fiskelyckan



Fantastiskt vatten runt hela Fiji!