

Januari - juni 2012



Trekungaparad

2012-01-06 Las Palmas, Gran Canaria

Nu har vi firat ut julen här i Las Palmas. Julen tar slut i och med trettondag jul som firas med en parad längs Las Palmas gator. Först kommer en massa vagnar med allehanda innehåll - typ Chalmers kortegen. Sen kommer de tre kungarna Kaspar, Melker och Baltasar ridande på var sin kamel. De spanska barnen lämnar över en önskelista till kungarna och dagen efter paraden får de presenter.

Förutom att vi har gått upp några kilo vardera efter julfirandet, så har vi det bara bra i Las Palmas. Det bli färre och färre båtar i hamnen för båtar seglar söder ut varje dag. Snart finns enbart de båtar kvar som kommer vara här över sommaren.



Mandelträden blommar

2012-02-01 Las Palmas, Gran Canaria

Här i Las Palmas börjar våren komma så smått och vårblommorna börjar komma fram. Uppe i Gran Canarias berg, mitt på ön, finns en frodig grönska med gräs, träd och blommor. Det ser ut som någon stans i mellersta Europa vilket är en stor kontrast till det torra landskap som framför allt finns i södra delarna av Gran Canaria.

Nu på våren blommar också mandelträden! Det är vackert med de skira blommorna på nakna grenar, bladen kommer senare. Nu kan man se på träden om det är sötmandel eller bittermandel, färgen på blommorna avslöjar detta. Rosa blommor = sötmandel och vita blommor = bittermandel. Det kan också finnas några mandlar kvar på trädet som bekräftar sorten av mandel. Att plocka mandlarna under träden är lurigare, ibland är det svårt att avgöra om blommorna är rosa eller vita!



Karneval i Las Palmas

2012-02-20 Las Palmas, Gran Canaria

Här i Las Palmas det varit Karneval sen den 3 februari och den är inte slut än! Det är uppträdanden, tävlingar, parader och mycket annat. I lördags var det Karnevalsparad, den **stora** paraden! Det var ett karnevalståg som pågick i ca sex timmar och det innehöll både karnevalsdrottningar, grupper som spelade, sjöng eller uppträdde och 101 vagnar! Många vagnar var sponsrade av godis- eller sprittillverkare så det delades ut både det ena och det andra från vagnarna. Det var minst 10.000 som gick i tåget och gatorna kantades av minst lika många, de flesta utklädda. Vi såg många humlor, stålmannen, nyckelpigor, tavlor, bebisar, fångar, grott-människor, tårtor, badvakter... Några vikingar och Pippi Långstrump syntes också i vimlet! Firandet höll på hela natten men vi kom tillbaka till båten vid 2-tiden, rätt trötta i benen efter att ha vandrat omkring hela kvällen.

mmm Nu är det inte så mycket kvar av karnevalen, det är några uppträdanden och så begravningen av sardinen förstås på fettisdagen!



Festivalavslutning med talk och sardin

2012-02-23 Las Palmas, Gran Canaria

Nu har karnevalen avslutats för detta år, men innan dess var vi med på några spektakulära evenemang. Den första kvällen var en "traditionell karneval" och vi tog bussen till den gamla delen av staden. Vi blev mycket överaskade. Alla var vitklädda, några i utklädda i gamla kläder andra i T-tröja och jeans. Alla hade minst en talk-burk i händerna och sen promenerade de upp och ner längs en gata som var avstängd för all trafik och slängde talk på varandra, skrattade och fotograferade! Vi tittade på spektaklet och blev inte kloka på vad det gick ut på. Efter några timmar gick vi hem och för att inte få in talken i båten klädde vi av oss i sittbrunnen. Vi hörde senare att talken symboliserade blommor och ris som man tydligen använt i gamla tider. Vi blev inte klokare av det...

Några dagar senare begravdes sardinen - som är avslutning på karnevalen i Spanien. Här kom ett långt sorgetåg igenom staden fram till Las Canteras, den stora badstranden och där sattes sardinen (av papp) på en flotte och bogserades en bit ut i vattnet. Sardinen började brinna och ett fyrverkeri av stora mått startade. Vi har aldrig sett ett liknande fyrverkeri. Vi satt på stranden och tittade, det kändes som fyrverkeriet var runt omkring oss.



Vårutrustning i Las Palmas

2012-03-04 Las Palmas, Gran Canaria

Nu är våren definitivt här. Solen värmer gott när den lyser och kvällar och nätter börjar bli varmare. Vi håller på med vårutrustning, vilken skillnad mot att vårutrusta i Göteborg - här är det shorts och T-tröja som gäller! Lisa håller mest på att lacka teaken utvändigt och vaxa däckets medan Sven-Gösta håller till under vattnet, skrapar ren propellern från beväxning och skrovet borstas ren från alger. Närmast vattenlinjen fanns det ca en decimeter med "trädrörs-maskar" som också har tagits bort. Det är vi glada över, för de senaste nätterna har det varit ett stim med fiskar som gnagt i sig maskarna under mycket buller, det har varit svårt att sova. Nu får fiskarna hitta ett annat "skafferi".

För att kunna vara nere i vattnet en längre tid har vi köpt en kompressor med slang som ser till att dykaren får luft under vattnet. Nu går det lätt att göra ren botten på båten.



God gris

2012-03-25 Las Palmas, Gran Canaria

Nu har vi köpt en av Spaniens läckerheter - en hel, rökt skinka, sk Serranoskinka. Vi har länge sneplat på dessa skinkor men tyckt att vi inte fått plats med den i båten. Men så fick vi besök och bestämde oss för att köpa en skinka (det går ju åt lite skinka när man är flera ombord...). Det första vi insåg var att vi även måste köpa en ställning till skinkan, annars var den svårt att skära. Ställningen fick passas till lite för att få plats där vi ville ha den placerad, en skänk med fot är inte direkt lättplacerad i en båt! Skinkan är mycket god!

Vi har nu haft besök boende i båten för första gången! Det var trevligt och riktigt tråkigt när de åkte hem igen. Nu förbereder vi båten att bli segelbåt igen, det tar några dagar. Just nu tvättar vi skydden som suttit runt försegeln sen i mitten på december, de är fulla med sand (från Sahara) som kommer när det regnar. Vi börjar segla söder ut i nästa vecka (elle kanske veckan därpå...).



Kanarisk påsk

2012-04-09 San Miguel, Teneriffa

På långfredagen besökte vi Adeje (tillsammans med tusentals andra) för att titta på en föreställning i ord och musik. De spelade "Jesu sista måltid till kors-fästelsen" genom att skådespelarna flyttade sig ner genom byn, på en gata. De stannade och spelade olika scener längs gatan och nere vid torget var avslutningen. Det hela var mycket finurligt hopkommet och resultatet var mycket gripande. Åskådarna stod i mångdubbla rader längs gatan och det är bra att vara lång svensk i ett sådant sammanhang - de går lätt att se över de små kanarierna! Förutom ca 100 skådespelare och 50 musiker var nästan hela staden inblandad i föreställningen, som poliser, vakter, städare etc. Många kameramän fanns också på plats, föreställningen sändes också i TV. Vi kunde även följa med på storbildsskärm, bra när skådespelarna var vid en del av gatan vi inte kunde se.

Nu har vi alltså lämnat Las Palmas och via sydkusten på Gran Canaria seglat till Teneriffa. Vi ligger i en marina på sydvästkusten och har hyrt bil och skall nu under en veckas tid åka runt och titta på ön.



Jordgubbarna slut!

2012-04-18 San Miguel, Teneriffa

Nu böjar jordgubbssäsongen ta slut! När vi var och handlade för någon dag sedan så var det tomt där jordgubbarna hade legat, ända tills en kille lade tillbaka en korg. Den tog vi, och jordgubbarna var lika goda som tidigare. Vi svenskar gläds också över priset, en liter kostar ca 15 kronor. Vi köpte till och med två kilo (!) jordgubbar för ca 40 kronor när det fanns ett överflöd av "gubbar".

Vi har åkt runt på Tenerife i en vecka, åkt på så gott som alla farbara vägar och tittat på alla sevärdheter och lite till. Minnesvärt är förstas Teide (Spaniens högsta berg), Anaga bergen i nordost med Mercedeskogen, byn Masca på sluttningarna i nordväst, den mysiga byn Los Gigantes i söder - tyvärr är deras maria för grund för vår båt - och fiskrestaurangen i Bajamar. Restaurangen var allt annat än turistisk, men mycket välbesökt. Menyn fanns i huvudet på de serverande damerna och man kunde välja på fisk och bläckfisk. Vi valde fisk och fick en grillad firre med huvud och rumpa på bordet. Mycket delikat!



Fina fisken!

2012-04-23 Las Galletas, Teneriffa

Vi har ingen fiskelycka så för att få fisk blir det till att gå till fiskbutiken. Här i Las Galletas på Teneriffas sydvästra hörn landas mycket fisk, fina fiskar. Folk flockas framför diskarna där flinka damer filear och styckar allt enligt kundens önskemål. En dag ställde vi oss i kö och pekade på en fin bonito. Upp på vågen och sen fram med kniven. Tre kilo vägde fisken och fyra fina filer blev det. Kostnad: 9 €! Vi bjöd grannarna på middag men har ändå fisk kvar till flera middagar i frysen.

Las Galletas är en vanlig liten by (utan turister) med vindlande gator, små butiker och mängder av barer och restauranger. Hamnen ligger mitt i byn så här trivs vi bra!



Kryddor i träden

2012-05-02 San Sebastian, Gomera

Härom dagen seglade vi till Gomera, en lugn och stilla framfart ända tills de två sista timmarna då vi fick vinden rakt emot oss och den ökade också till ca 10 m/s. Detta kallas accelerationsvindar och fenomenet finns mellan alla öarna. I pilotböckerna finns utförlig information om var dessa vindar finns så man borde inte bli överraskad. Men trots det tror man alltid att vindarna "tagit semester" precis innan de slår till. De vindar vi fick nu var rätt harmlösa, vi har varit med om värre!

Gomera är en av de mindre av Kanarieöarna och också en av de minst besökta av turister. Det innebär att livet här är mer påverkat av innevånarna själva än turisterna, även om turistnäringen är den största inkomstkällan. Turisterna kommer oftast över dagen med färjan från Los Cristianos på Teneriffa och åker runt ön med buss. Vi har inte kommit så långt än utan rör oss fortfarande runt hamnen. Dock har vi kunnat fylla på förrådet av rosépeppar som växer kring marinan. Vi har lärt oss att denna "peppar-sort" inte är samma som vit- och svartpeppar utan en helt egen växt. Luktar gott om trädet gör det i varje fall!



Ständiga förbättringar

2012-05-08 San Sebastian, Gomera

Vi har en lista med förbättringar som vi vill göra på båten. En del är saker som borde varit klara för länge sedan, andra är sådant vi kommit på efter hand vi seglar och bor i båten. En del har med båtens säkerhet att göra annat är mer av praktisk natur. Härom dagen fortsatte vi att göra fler hyllor. Nu var det utrymmet bakom dynorna i salongen som fick fina hyllor som gör det både lättare att stuva konserver och annan mat som finns där, men också gör att vi får in mer matvaror. Toppenbra förbättring!

Vi har hunnit se oss omkring på ön också. Härom dagen tog vi en buss till Valle de Rey på västra sidan av ön, ca 5 mil. Det tog drygt en och en halv timme enkel väg! Det är en mycket smal, krokig väg som letar sig upp på ön och det tar tid då man måste köra långsamt. Landskapet är mycket omväxlande, från sten och palmer nere vid vattnet till lagerträdsskogar uppe på höjderna. Här finns många vandringsleder - vilket vi också skall vi pröva på.



Grannbåten tar in vatten

2012-05-17 San Sebastian, Gomera

Här blev det dramatiskt häromkvällen då vi upptäckte att den obemannade grannbåten låg väl lågt i vattnet. Inte låg den väl så djupt i fören i går? Hamnkontoret kontakades och de kom med den stora pumpen i ena handen och nyckeln till den båten i den andra. Vattnet stod ca 2 dm över durkarna och pumpen fick jobba ett bra tag innan vattnet var ute. Hamnkaptenen hittade genomföringen som läckte och täljde till en plugg av mittdelen till en hushållsrullehållare. Wettexduken fick hjälpa till att hålla pluggen på plats. Ägaren kom flygande från UK efter några dagar och började det mödosamma arbetet att tömma, torka och leta problem. Nu skall motorn plockas ur för genomgång, nya batterier införskaffas och sedan kan båten seglas till ett ställe där den kan tas upp på land. Ägaren litar inte på de andra 12 genomföringarna och vill byta alla när den är upptagen! Båten är 4,5 år.



Gomerapromenader

2012-05-29 San Sebastian, Gomera

Vi har nu utforskat Gomera med bil, buss och till fots. Gomera är inte så hög (1487 meter) men ön kan liknas vid en stor citruspress, här finns många raviner som måste passeras när man åker runt ön. Det tar tid! Här finns många vandringsleder, det är bara att välja mellan de hundratals märkta lederna. Vi har vandrat på några av dem. En dag upp till toppen på Gomera, en annan dag bland lagerträdkogen uppe i bergen. En annan dag gick vandringen från höjderna ner till vattnet. Vid alla vandringar gäller följande: ta med mycket vatten, något att ha på huvudet och bra skor. Vandringsstavar är också bra, typ sådana man har vid stavgång är utmärkta. Ombyte av kläder är inte heller fel!

Vi kan berätta att arbetet med grannbåten inte är avslutat, den är kvar i hamnen med hushållsrullehållaren och wettexduken på plats. Städningen är klar, nu är det motorn som väntar på en genomgång innan båten kan flyttas till en hamn där den kan tas upp.



Bananhantering

2012-06-15 San Sebastian, Gomera

När vi reste runt ön kom vi till ett hus där de tog emot bananstockar och packade dem i lådor för vidare transport. Vi blev nyfikna och stannade för att titta närmare och efter ett tag klev vi även in i lokalen där bananerna packades. Här blev vi vänligt bemötta och en äldre herre "guidade" oss bland bananer och lådor samtidigt som han myndigt förklarade vad som hände, allt på en snabb spanska. Vi förstod kanske hälften av vad han sa, men resten begrep vi via ögonen. Som tack för att vi tittade in i deras lokal fick vi en massa bananer!

Kanariebananen är ca 9 cm lång och bananträdet är mindre än träd som ger stora bananer (5 meter höga istället för 12 meter). Kanariebananen är också sötare i smaken än stora bananer och smaken kan liknas lite vid äpple, dock inte konsistensen som är lik en stor banan! Förutom att sända bananerna till fastlandet så gör man även t ex bananchips, kakor och använder bananerna i matlagning. Det gäller att utnyttja lokala läckerheter!



Högsjöfiske

2012-06-30 San Sebastian, Gomera

Här på La Gomera har de varje år en fisketävling för sportfiskare. Hit kommer sportfiskebåtar från öarna runt ikring och under några dagar går alla båtarna ut för att försöka få så många stora fiskar som möjligt. Blue Marlin står högst upp på önskelistan men även tonfisk, guldmakrill och andra stora fiskar är OK. Man fotograferar fisken, i bland även märker den och låter den sen simma iväg. Sporten är att få in fisken till båten, inte att ta upp den ur havet. Sen hissar man en flagga för vilken sorts fisk man fått på kroken och om den blivit märkt. När båtarna kommer tillbaka till hamnen skall de helst ha fullt med flaggor med sig!

Även efter fisketävlingen går båtarna ut för att fiska, antingen som ett helgnöje med familjen eller med betalande gäster. *Bocinegro* är den båt som oftast har flest flaggor hissade när de kommer in i hamnen. Det kanske inte enbart är fråga om tur? (I bilden ovan visar de blå flaggorna att de fått två Blue Marlin och den röda vimpeln har ett T sig vilket säger att de har märkt - tagged - fiskarna.)