

Flaskpost från Randivåg

Kanarieöarna maj - augusti 2012



Maj

La Gomera ligger ca 20 sjömil från Teneriffa. Marinan på La Gomera ligger i staden **San Sebastian** och det är inte många steg från marinan till den mysiga lilla staden. Vi promenerar runt i stan, tittar på sevärd-



Marinan i San Sebastian, bergväggen och Teneriffa i bakgrunden

heterna och handlar i den välsorterade matbutiken. Vi besöker också flera av stans restauranger och kaféer, umgås med båtgrannarna och fixar med båten. Det är både allmänt underhåll som lackning, vaxning och polering av rostfritt. Men även förbättringar som hyllplan bakom dynorna i salongen och i garderober.

Vid marinan är en bergvägg som släpper ifrån sig stenar, speciellt efter regn. Så nu håller ett gäng på att klä in väggen i nät så de stenar som lossnar från väggen inte skall rulla ner på byggnader och folk. Det arbetet är rätt ljudligt och lite tråkigt att lyssna till så på helgerna (då arbetet ligger nere) gillar vi att vara båten.

Övrig tid är vi gärna någon annan stans. Vid en promenad runt marinan hittar vi rosépeppar som vi kan plocka. Vi vandrar på ön tillsammans med Eva & Florian. Vi tar bussen till olika platser, vandrar och åker bussen tillbaka till San Sebastian. Vi hyr bil och åker till platser dit bussen inte går. Vi badar och solar (ca 20 grader i vattnet och 25 på land).

En kväll var det "silbo-tävling" på torget i San Sebastian. Silbo är det visselspråk som användes för att kontakta grannarna innan det fanns telefon och vägar. Man stoppar några fingrar i munnen och håller andra handen som en strut, på så sätt får man en gäll signal. Silbo höll på att falla i glömska men så bestämde man sig för att införa det som ämne i skolan. Nu kan alla unga Silbo. Man hör ofta ungdomarna vissla till



Gomera är bergigt, där finns skog, odlingar och små byar

varandra på gatorna, ingen skriker, det är visslingar som gäller! Tävlingen gick ut på att ungdomarna tävlade mot varandra i par. En person stod på scenen och fick en mening som han/hon skulle vissla till sin kamrat som stod en bit därifrån. De var alla mycket duktiga men speciellt ett par var helt suveräna. Tjejen som lyssnade kunde upprepa exakt vad som "visslaren" hade försökt förmedla. De vann också tävlingen.

Den 10 maj tittar Sven-Gösta lite extra på grannbåten, en Hanse 47, som började ligga oroväckande lågt i vattnet. Efter att han kontaktat hamnkontoret utbröt livliga aktiviteter. Vattnet stod ca 20 cm över durkarna och efter att ha lyckats pumpa



Välbehövlig paus i vandringen!

ut så mycket vatten att det gick att se botten, hittade hamnkaptenen en genomföring som läckte. Han täljde till mittdelen i en hushållsrulle-hållare och tog en wettexduk och slog allt i hålet. Båten blev tät igen, men det var mycket i båten som var förstört. Ägarens son kom några dagar senare för att undersöka skadorna och städa ur båten. Försäkringsbolagets representant anlände.



Båten som inte sjönk!

Juni

Man firar midsommar på Gomera. En eld tänds på stranden och man samlas runt den och sen har man picknick och grillar mat vid egna grillar. Det blåste en del den här midsommaraftonen, så den stora elden var endast tänd en timme, sen kom brandkåren och släkte den.



Det är fullt av sportfiskebåtar i hamnen, sådana som går ut med fiskare för att fånga stora fiskar, helst "blue marlin". Fisken släpper man i vattnet efter att ha fotograferat och eventuellt märkt den, sen hissar man en "fisk-flagga", det är olika flaggor beroende på vilken fisk man fångat. När båtarna kommer in i hamnen ser alla hur många och vilka fiskar som dragits upp och livliga diskussioner utbryter. Om ingen fiskeflagga är hissad är det rätt tyst på bryggan och fiskarna slinker snart tillbaka till hotellet. Lustig sport!

Vi lackade teaken utvändigt och under några dagar hade vi helt vindstill. Bra för lackningen men det blev väldigt varmt, var över 27 grader när vi gick och la oss på kvällen. Att äta lagad mat mitt på dagen går inte i den värmen, det får bli när solen gått ner.

Juli

Den första juli gick EM-finalen mellan Spanien och Italien och vi satte oss på en italiensk restaurang för att äta och titta på matchen. Vi hejade så klart på Spanien som också vann. Trevlig atmosfär på stan!

När lackningsprojektet var slut började Lisa sy myggnät till takluckor och nedgångsluckan. Sven-Gösta gjorde ren botten och bytte offeranoder (med hjälp av luft från kompressorn), bytte gasolflaska (75 kr) och kollade riggen. Vi började följa väderprognosen noga för att hitta bra väder för att segla vidare och vi började stuva båten för segling. Den 7 juli seglade vi och Ooros den korta biten till

Valle Gran Rey eller **Vueltas** som viken heter (fortfarande på Gomera). Här ankrade vi, sjösatte dinget och rodde in för att äta middag på lokal. Vueltas är en trevlig liten by som vi lärde känna under de tre veckor vi stannade där. Vi badade mycket, snorklade, gick runt i byn och hade hammarhaj och delfiner runt båten. På kvällen flyger de gulnäbbade lirorna in till klipporna i land och de passerar ankringsplatsen varje kväll. De orienterar med hjälp av "eko", de avger ett ljud som låter ungefär som hackspetten i Kalle Ankas film som visas på julafton, den där han skall fotografera kolibri men en envis hackspett är i vägen hela tiden. Det ljudet hörs hela kvällarna tills de gulnäbbade lirorna kommit till ro. Lustigt ljud! Vi vandrade i bergen, grillade på stranden och besökte restauranger och barer. Betalar man ingen hamnavgift



Vandring i den fina byn Vueltas



Grillning på stranden

kan man kosta på sig lite mer "på lokal". Dessutom behövde vi låna deras internet för att kolla väderprognosen och mail. Det går in en dyning i viken, så båten rör sig hela tiden, ibland mer ibland mindre, men det går oftast bra att sova, laga mat och äta.

Vi fick uppleva Fiesta del Carmen, en dag då man tar ut statyn med helgonet Carmen ur kyrkan, vandrar runt stan och åker ut i båt. Vi följde efter med dinget – tillsammans med hundratals andra båtar. Hela processionen gick en timme längs kusten i ena riktningen och sen en halvtimme åt andra hållet. Sen fördes helgonet in i

kyrkan igen och välsignades av prästen. Hela byn var där! På kvällen var det fiesta på hamnpiren, vi kom i säng vid 2-tiden och musiken tystnade vid 5-tiden. Då högtalarna var riktade ut åt ankringsplatsen var det svårt att sova.

Nu var det mitt i juli och det var mycket torrt ute. Då det inte har regnat på två år är det mycket torrt på alla Kanarieöar, men främst de längst till väster. Det har uppstått bränder på Gomera, Tenerife och La Palma. Bränderna blir snart under kontroll, men sommaren är inte över än! La Gomeras vatten har tagit

slut och enligt uppgift kommer nu vatten i tankbåt från Lanzarote. Kan stämma för det sista vattnet vi tankade i San Sebastian smakar klor på samma sätt som vattnet gjorde på Lanzarote. Det är kring 30 grader varmt på dagen och 25 på natten. Lite svårt att sova i värmen.

Den 23 juli blir det äntligen en bra väderprognos och vi bestämmer oss för att segla över till **La Palma**. Vi startade redan vid 7-tiden på morgonen och i början var det väl mycket vind, och från fel håll, så vi får börja kryssa. Efter ett tag kan vi segla direkt mot målet och lätta lite på skoten. Seglingen går rätt snabbt i den tidvis hårda vinden men när vi kommer i lä under La Palma kommer motorn på. Vi tuffar på längs land och får då se



Torrt i markerna!

valar, stora valar. Kanske sejval? Vi kom in i marinan i **Tazacorte** Puerto vid 17-tiden (efter 50 nm). Vi orkar inte laga mat utan går ut ur hamnområdet och stannar på första restaurang. God mat och vi har inga problem att sova när vi kommer tillbaka till båten! Det är lugnt och stilla i marinan och vi somnar som stockar, skönt efter tre veckor på en lite rullig ankringsplats.

Vi började lära känna vår nya marina med omgivningar. Janet, som arbetar i marinakontoret är uppväxt i London, så vi får mycket bra service på engelska. Skönt, även om vår spanska förbättras för varje dag. Vi besöker näraliggande byar, t ex Tazacorte by som ligger ca 20 minuters promenad upp för en brant väg (eller några minuter med buss). Där finns matbutiker, andra butiker och restauranger. Los Llanos ligger ca 15 minuter bort med buss, det är den närmaste stora staden, där kan vi hitta allt vi vill ha. Nere i Tazacorte hamn där marinan är, finns en liten matbutik ett antal restauranger och en fin badstrand. Vattnet är varmt, säkert 25 grader och det är varmt och gott även i luften. Vi trivs, tar cykeln till stranden, äter gott i båten och på restaurangerna.

Augusti

Ännu ett besök i Göteborg där vi var hela augusti.



Tazacorte Puerto med den fina badstranden

Lisa och Sven-Gösta